



10 mei 2020

Heeren,

Onderstaand treffen jullie alweer het 4e en laatste "kampioenen verhaal" aan. Deze bijdrage is van Jan van Wulfften Palthe, Matchplay kampioen 2019.



Plotseling, door een bizar toeval Made in China, kreeg ik zeeën van vrije tijd. De golfbaan dicht, clubhuis gesloten, schaatsen gecancelled, minder tijd nodig om de krant te lezen of naar de TV te kijken (gaat alleen nog maar over corona).

Dus eerst pakte ik mijn lange lijst van uitgestelde klussen op en begon die stuk voor stuk af te werken. Dat liep vlot, vooral door het mooie weer. Dakpannen van de schuur gehaald, dakbeschot aangebracht en toen de pannen er weer op. En als het weer iets minder was, binnen lampen ophangen en de garage opruimen.

Al snel begon ik golf te missen, dus besloot ik om mijn tuin tot driving range om te bouwen. Omdat ik niet zo'n erg grote tuin heb, had ik een oefennet nodig, maar die bleken niet meer leverbaar te zijn. Ik vermoed dat velen mij voorgingen of dat deze netten ook alleen in China geproduceerd worden. Hoe het ook zij, ik moest mij er bij neerleggen dat ik van mijn tuin geen volwaardige driving range kon maken.



Met een beetje creativiteit heb ik toen toch drie afstandsbordjes gemaakt en uitgezet: 100, 200 en 300. En met een lob wedge sloeg ik verder dan 200. Wat een heerlijk macho gevoel geeft dat!!

Nu weten we allemaal dat golf in het algemeen – en matchplay in het bijzonder – op en rond de green beslist wordt. Het is dodelijk als je tegenstander de bal in een keer tot vlak naast de vlag kan chippen, of die lange put kan maken. M.a.w., hij die het korte spel goed beheerst, wint! Nou is mijn gazon zeker geen oefengreen, tenzij de corona maatregelen nog een jaar voortduren.

Dus oefenen met putten is lastig. Gelukkig heeft onze Martine een video op YouTube gezet waarin zij laat zien hoe je een panlat kunt gebruiken om het putten te oefenen. Kijk maar, echt geweldig!! Maar mijn gras leent zich prima om te oefenen met chippen. Ik zet dan een metselkuip op enige afstand neer en probeer de bal in een keer in de kuip te slaat; een soort "hole-in-one" dus! En zo blijf ik lekker bezig en gezond.

Hopelijk tot gauw op Anderstein!

Jan van Wulfften Palthe

