

4 december 2024

---



Heeren Kroniek



Heeren,

## Heeren Kroniek 005

Op 4 december,  
A day to remember,  
Bezocht Nicolaas  
Ook wel bekend als Sinterklaas  
Zo vlak voor Sint's verjaardag  
De jaarlijkse woensdag-Heerendag

Oorspronkelijk stonden 66 heeren klaar  
Maar helaas, niet allen keken de startlijst naar  
Een van de heeren zat zelfs bij de kapper  
Het viel niemand op, hij was niet knapper!  
Er mochten ook geen buggies op de baan,  
De nieuwe Greenkeeper had dit gedaan  
Vervolgens werd er ook 1 hole aangepast  
Hetgeen de wedstrijdleiding heeft verrast  
Ergo, het was een memorabele dag  
die niemand zo voorzag!

De Sint maakte met twee Pieten zijn  
opwachting,  
In de baan 60 spelers vol verwachting



Wie waren die Pieten en wie was Pietronel  
Vrijwilligers in het zwart, weet u wel!

Dan was er drank  
Waarvoor onze grote dank  
Uitgaat naar de Stallerij  
Die maakte ons allen in de koude blij  
Ene Casper bleef maar vragen om meer  
Vooruit zie Stephan, voor deze keer!

Dan was er ook nog de wedstrijd  
Gestreden werd er bij wijle en tijd  
De winnende kaart leek er te zijn  
Maar na vele uren bleek deze het niet te zijn  
De drank was al even  
reeds aan spelers vergeven  
waardoor met schaamrood op de kaken  
De Penningmeester nog wat knaken  
mag gaan reserveren  
voor een viertal andere heeren.

Sommige winnaars bleken geheel anderen de uitslag moesten wij veranderen



De ontrechte winnaars vonden het prima...Proost!

De winnende flights in volgorde:

1. Jan Lunneker, Jan de Boer en Leo Kooy



2. Albert de Klein, Hein Bruinse en Job Molenberg



3. Harry van Dam, Goof van de Heijkant, Wim van der Werff en Jaap van der Schans. Ze zijn helaas niet vastgelegd?

Na de prijsuitreiking waar de Sint geheel buiten stond

Kwam het echte feest van de grond  
De Sint toch redelijk gezond  
Hij noemde echter geheel abuis  
Maarsbergen, Maassluis!  
De Sint sprak zijn waardering uit  
en deed dat zeer wel luid

Spelers moesten naar voren  
om complimenten of adviezen te horen  
De boodschap in dichtvorm gegoten  
En allen hebben ervan genoten  
Ook de Sint heeft zich vitaal getoond  
met werkpapier op in de baan vertoond  
Met de te krappe mijter op de kop  
Met de Pieten koos hij voor het ruime sop.  
En dat alles onder mooi gezang  
Opluchting onder de spelers en niemand meer bang!



waar de ene mocht luieren...



Uw scribent aan het werk!  
René Olthof