



20 november 2024

---

Heeren,

## Heeren Kroniek 004

Op 20 november j.l. hebben 64 spelers zich voor de Vossenjacht opgegeven. De weersomstandigheden waren uitstekend, met name voor de Vos. Een buitje hier en een stevig buitje daar. Een sneeuwjacht bleef gelukkig uit. Dat alles was in het voordeel van de Vos Reinaerde die zich onder een betere gesternte over de baan mocht



bewegen. Zoals vaker blijkt, gaat een geurspoor door de regen verloren en is de jager aan de weergoden overgeleverd. Hij, de jager raakt het spoor bijster!

Sterker nog: De jager hield het zelfs voor gezien. De Vos kon rustig slapen. De Jacht werd uitgesteld.

**De Wedstrijd zelf: Die gaan we spelen.**



**U hoort van ons.**

Deze Wildwedstrijd kent ook twee mooie tradities.

1. In de vorm van de Zilveren Fles. Deze fles wordt door het winnende team van vorig jaar aangeboden aan de winnaars van het volgende jaar. Die winnaars worden vervolgens geacht deze bijzondere fles Whiskey of Whisky onder de aanwezigen uit te schenken. Helaas kon dit feestje op deze wijze niet doorgaan. Een mooie oplossing werd gevonden. Nadere uitleg treft u aan het einde van deze Kroniek aan.

2. **Het Wilddiner**, altijd goed bezocht en met heerlijk eten en een 4-tal blazers die ons op hoorngeschal trakteerden. Het Wilddiner van 20 november 2024 is weer een blijk van kameraadschap en waardering voor elkaar. Immers, alle inschrijvers kwamen speciaal voor het diner terug naar de club. En ook dat is best bijzonder. Genoten hebben we met 66 man van de wildstoofschotel.



Helaas kon het Hert de jagers niet voorblijven, zo-ook verging het het zwijn. Zij eindigden in de stoofpot. Het zwijn, dat zorg moet dragen voor het sappige en ronde in de stoofschotel, is eervol ten onder gegaan. Zijn einde werd de stoofschotel die weer geweldig bereid is door de kok van de Stallerij, Gert-Jan.

Ook het voltallige personeel van de Stallerij verdient onze dank! Hulde! De staf kreeg de gebruikelijke fles prosecco namens de HC aangeboden.



Hulde en dank zijn we ook verschuldigd aan de jagers! De aanwezige golfers bleven virtueel de loftrumpet middels een welgemeend applaus.



**De Jagers** hebben ons tijdens het diner ook weer in de bossen en de wei rondgeleid.



Met hun hoornblazerij (..) hebben ze ons meegenomen in de traditie van het onderling informeren over de stand van de jacht.

Middels het hoorngeschal en **niet** middels de Iphone hield men elkaar in vroegere tijden

op de hoogte. De groep van hoornblazers liet ons weer genieten van deze mooie traditie. Met het afsluitende "auf Wiedersehen" lijkt een volgend bezoek in 2025 gegarandeerd. Dank aan Jan, Jouke Otto en Hans! De beide gasten kregen een mooi wildpakket aangeboden.

Jan & Jouke.



**Waar gaat dit bericht verder nog over?**



Zoals altijd is deze wedstrijddag ook de dag waarop de grote prijzen van de Heerendag uitgereikt worden. Dat is een glorieus moment voor de prijswinnaars die onder luid applaus van zo'n 70 man op het denkbeeldige schild gehesen worden.

## De kampioenen van dit jaar:

De prijswinnaars in beeld:

**The Niners**, deze wedstrijdreeks werd gewonnen door Job Molenburg. Wij nemen een toename aan spelers waar en dat is positief. Job kwam nog even aan het woord en stelde voor de Birdieballen te laten vervallen en de Bitterballen weer terug te brengen op het borrelplankje.



**Het Levade Klassement** viel eveneens ten prooi aan Reinier Reumer! Een mooi resultaat!

**Het Strokeplay klassement** werd voor wat betreft de netto score een prooi voor Peter van Wijk.



**Het Birdie klassement**, gewonnen door Reinier Reumer met 15 Birdies! De handicap laat zich hier zien! Desalniettemin een knappe prestatie! De winnar van vorig jaar bleef steken op 4 birdies!

**Het Strokeplay klassement** werd voor wat betreft de bruto score een prooi voor Rob Broeren.



**De Grijs Trui** werd eveneens gewonnen door Rob Broeren. De trui is intussen aangepast en wij verwachten dat deze ook in de baan gedragen gaat worden. Rob was zichtbaar in zijn nopjes met deze trofee!



**De Matchplay kampioen** van dit jaar is Otto Maitimu geworden die op de 18e hole Peter Lodewijks wist te verslaan. Peter bleek een echte killer en een onneembare horde voor menig vooraanstaand golfer. Tjakko & Reinier kunnen dit beamen! Een prachtig resultaat!



Vergeet u niet in te schrijven voor de wedstrijd (Heeren Ronde) van volgende week.

U kunt niet gemist worden!

Schrijf ook nog even in voor de Sinterklaaswedstrijd op 4 december. De Goedheiligman rekt op uw komst!

Heeren Kroniek no. 4 René Olthof, secretaris  
Herencommissie 20 november 2024



*Een bijdrage van Kees Hoogerhuis,  
uitgesproken tijdens het Wilddiner.*

## De ZILVEREN Fles

Beste heren,

Als trotse winnaars van de editie 2023 (zie foto)



werden we vandaag, 20 november 2024 geconfronteerd met winterse weersomstandigheden waardoor de wedstrijd niet kon doorgaan. Gelukkig ging het diner wel door.

Volgens overlevering is de wildwedstrijd destijds opgezet door Peter Diepenhorst, samen met andere jagers zoals Simon de Graaf, Gert Smit en andere Anderstein leden. Dit jaar zorgen Otto Maitimu, Hans Ouwehand en onze gasten van vanavond Jouke Hopperus Buma en Jan Hazeleger voor het wild, dat wij voorgeschoteld krijgen..

Chapeau!!!

Het wilddiner is bij de woensdagheren al 15+ jaar, een hele mooie traditie geworden en ik hoop van harte, dat dit nog lang wordt voortgezet.

De prijs, verbonden aan de wildwedstrijd is “De Zilveren Fles”.



Tijdens het wilddiner wordt de fles traditiegetrouw uitgereikt aan de winnaars van de teamwedstrijd, met de afspraak dat de fles wordt uitgeschonken aan de heren tijdens het wilddiner.

Maar ook is de afspraak dat zij het jaar daarop de fles vullen met een goede whisky en deze overhandigen aan de winnaars van die dag.

In 2022 was het team van onze Ier John Stewart de winnaar, die een mooi verhaal hield over whisky en whiskey (**whiskey**: Ierland en Amerika, **whisky**: Scotland, Japan, Canada etc.)

Maar wat doe je als er geen wedstrijd gespeeld kan worden. Dan zoek je naar een alternatief waar de fles dit jaar naar toe zou kunnen gaan.

En petit comité hebben we eenmalig, als alternatief, een vervangende winnaar bepaald voor de editie 2024.

Maar voor ik tot de bekendmaking over ga, vertel ik eerst meer over de door ons uitgekozen whisky.

Golf is een sport die niet alleen techniek en precisie vereist, maar ook geduld, focus en een diep respect voor de natuur en de tegenstander.

Golf, whisky lijken misschien verschillende werelden, maar ze hebben meer gemeen dan je zou denken. Zij hebben een rijke geschiedenis en een diepe traditie die hun oorsprong vindt in het land van de tradities van Golf en Whisky: Schotland. De Schotten brachten golf naar de wereld en verfijnden hun whisky tot een kunstvorm. Maar de Japanners gingen zich verdiepen in de Schotse whisky en wisten die te perfectioneren.

Japan staat naast golf bekend om zijn uitstekende whisky. Wat whisky en golf in Japan bijzonder maakt, is hun toewijding en vakmanschap.

De fles van vanavond is een Nikka Coffey Malt Whisky. Nikka is een van de meest gerenommeerde distilleerderijen in Japan, opgericht door Masataka Taketsuru, de man die bekendstaat als de vader van de Japanse whisky. Wat deze whisky uniek maakt, is dat het wordt gemaakt in de zogeheten Coffey Still, een zeldzame distilleer methode die normaliter wordt gebruikt voor graandistillaten.

De Nikka Coffey Malt Whisky biedt daarentegen een unieke ervaring als een malt whisky. Het resultaat is een complexe en rijke whisky met tonen van vanille, karamel, fruit en een subtiele kruidigheid.

**De vervangende winnaars van de zilveren fles dit jaar zijn geworden:**

**"Onze heren van de Natuurwerkgroep".**



De dames & heren van de natuurwerkgroep in beeld. (voor zover aanwezig, op de foto)

Met trots overhandig ik deze prachtige fles Nikka Coffey Malt Whisky aan Cees van Dijck en aan Goof van de Heijkant als aanwezige leden van de Natuurwerkgroep. Samen met Evert Schimmel, Cees van Dijck, Goof Heijkant, Piet Lunenburg, Michael Schwarzer en Huub Ehrens zorgen zij ervoor dat de natuur op Anderstein wordt gekoesterd.

Geniet van de whisky en laten we samen proosten op een geweldige avond.