



Nummer 11 d.d. 19 februari 2025

Over het spel van vorige week nog een verslag aan het einde van deze Kroniek.

Het was rustig en prachtig weer op Anderstein afgelopen woensdag. Maar hoe was het eigenlijk op de Rosendaelsche? U leest het aan het einde van deze Kroniek. 20 man togen erheen.

Het heden:

Op 19 februari mochten we eindelijk de baan weer met een trolley in. Er zat nog vorst in de baan dus daarmee moest gedeald worden. Volgt de bal een rechte lijn of gaat deze z'n eigen onvoorspelbare weg.

De afslag was van rood en dat in combinatie met wintergreens moet een snelle rondgang tot gevolg hebben.

Een bal die een al te bonte koers nam hebben we natuurlijk allemaal direct met een provisionele bal alvast gecorrigeerd. Of ben ik nu te optimistisch in mijn verwachtingspatroon...

Hebben we ook allemaal vooraf even aangegeven met welke bal we vertrokken zijn? Ook dat is handig bij het mogelijke gestuiter en de onvoorspelbaarheid zodra de bal de grond raakt. Dat laatste viel wel mee overigens.

Maar als zelfs een vliegtuig van Delta zomaar op z'n kop komt te liggen is er van alles mogelijk dacht ik nog.

Genoeg!

De wedstrijd werd goed ingeschreven met ruim 40 man voor 18 holes en 10 man voor de 9 holes.

En dan de resultaten:

Voor de één een zegen en voor de ander toch een hele opgave er iets moois van te maken. Het verschil liet zich zien met 21 punten tussen de beste en slechtste score. Al met al niet zo slecht.

Hoe later in de baan hoe lastiger de holes? De indicatie is dat het geen / weinig / veel uitmaakte. De voorzichtige conclusie is dat het niet uitmaakte. Wel kwam de laatste flight na de prijsuitreiking binnen. De heren vielen ondanks goede scores buiten de prijzen.

De winnaars van deze non-Q wedstrijd kwamen met prachtige scores binnen.

Jan de Boer, de man van die hele foute Kersttrui met Trump (steeds fouter die trui) op afgebeeld was kwam als beste uit de bus met 52 punten.

Jan deed dit zonder een Birdie te noteren. Als tweede kwam Wim van Rheenen (R) uit de bus met 50 punten en een Birdie op B6.

Gerrit Bloemink (M) eindigde als derde ex equo met Jan Klomp met 49 punten. Gerrit noteerde 1 Birdie op B6.



Het aantal Birdies was enorm met 48 in totaal. **Peter Snickers** verdient ook aandacht met een Eagle op B3.

Verder waren er twee personen met 4 Birdies. Albert de Klein en Bert de Man. Zelf had ik er twee na forse afslagen. (Op C2 lag ik voorbij de vlag en op C6 lag ik in de bunker net voor het water).

De 9-ers.

Uiteindelijk, en met goede redenen om niet te verschijnen, waren er twee afzeggingen en liepen er slechts 8 personen in de baan.

4 Flights van 2 lieten zich natuurlijk eenvoudig invoegen.

De winnaar werd Joost Hooning die de uitslag niet afgewacht heeft.

Hij scoorde 24 punten over de 9 holes.

Vanaf nu zal er voor de winnaar een sleeve ballen liggen en wordt net zoals bij de 18 holes een birdie-bal uitgereikt als de baan qualifying is. (of als de almachtige penningmeester het betaamt)

Pakt U uw agenda even?

Doe mee op de DOE-Dag.

Op 19 maart gaan wij ons weer inzetten om de baan in topconditie te krijgen. Herstelwerk, onkruid verwijderen en wat al niet meer zullen we met z'n allen gaan uitvoeren. We rekenen op een volle bezetting! Vorig jaar waren het er meer dan 60!

Dus geen excuus, geen DOEI-Dag!

Na het werk is er een lunch en vervolgens een wedstrijd op C/A.

Op 13 augustus

Is er een buitenlandse trip gepland.

Zet u die datum alvast in uw agenda!

Wij gaan dan met een groep naar een prachtige baan. Zeker de moeite waard!

Zorg dat u erbij bent!

Nadere berichten volgen van Kees!

Ingekomen bericht:

Uitwisselen met de Rosendaelsche:

Fair-Play of doorgestoken kaart?

Het verslag van Toine maakt het duidelijk!

De laatste krachtmeting tussen de Rosendaelsche Golfclub en Anderstein was in november vorig jaar uitgemond in een royale, zo niet verpletterende overwinning van de Heeren uit Maarsbergen e.o..

Het was er de Rosendaelers dus alles aan gelegen om ons in hun lustrumjaar, in het 130^e jaar van het bestaan van deze roemruchte Golfclub, te verslaan en dat dan ook nog in de 25^{ste} clash tussen deze beide verenigingen.

Niets lieten zij aan het toeval over om zich in een voordelige uitgangspositie te manoeuvreren: hele stukken van de baan waren plotseling 'under repair' de tees waren plotseling verplaatst naar gunstiger afslagposities, lastige holes waren afgesloten of ingekort tot een par 3 en twee holes waren zelfs teruggebracht tot een par 2 van nog geen 40 m. Uiteraard hadden de Arnhemmers hier de laatste weken al ruimschoots op kunnen oefenen, zodat het u niet zal verbazen dat de uitslag dit keer anders uitviel.

Woensdag-voorzitter Ad Franken stak bij zijn speech nog engszins verontschuldigend de hand in eigen boezem, maar de triomfantelijke blik waarmee hij de trofee uit handen van onze voorzitter Hans Ouwehand aannam sprak boekdelen.

Kortom, Anderstein liet zich van zijn beste kant zien, liet de (s)neary's aan de gastheren en schonk hen ootmoedig de overwinning.

In zo'n warme onderlinge verstandhouding was het daarna uiteraard goed toeven aan de borrel- en eettafels, waar uw scribent zowaar nog een Anderstein-stropdas ontwaarde rond de nek van buitenlandcommissaris Kees.

Voldaan na een goed verzorgd diner en een geslaagde uitwisseling toog iedereen uitgezwaaid door de onvergetelijk Isabelle huiswaarts.



Om dit duistere manneke wordt dus al jaren gestreden.....

Tekst: Toine Akveld, *(behalve cursieve deel)*
fotografie Kees Hoogerhuis.

Wilt u mee met een uitwisseling? Een Extra oproep!

Mocht u ook aan een van de uitwisselingen willen deelnemen geef u dan op. Op dit moment hebben slechts 12 heren zich bij Kees opgegeven. Dus na deze tweede oproep geen reden uwerzijds meer om te mopperen. U heeft uw kans gehad!

Een mailtje naar Kees en u staat op de lijst!

kees.hoogerhuis@gmail.com

Volgende week gaan we alsnog achter de Vos aan.

Schrijft u nog even in?



Uw scribent aan het werk!

Dan nog even een nabrander, en een literaire uitdaging wellicht!

Dit kleinood, zie afbeeldingen, lag voor de dames tee op C9. De vindplaats kan alleen de dader duiden.

Ik heb het voorwerp opgeraapt in de veronderstelling dat het een modernistische drinkbeker was.

Dat bleek verre van juist!

Eerst een gekeken naar LITE.Golf, de enige aanwijzing op het object zelf.

Daar werd het een en ander duidelijker maar ook kwam de vraag op :“hoe dan?”



Het is voor Crimi-liefhebbers een uitgelezen kans om aan dit object en de mysterieuze vindplaats een spannend verhaal te knopen.

De uitdaging is aan u!

De beste inzender krijgt een volledige publicatie van zijn werk op een speciale Literaire uitgave van de Kroniek.

Een beknopt maar grijpend verhaal ligt op de loer. Of is het gewoon wat het is? Roept iemand “hij is van mij!”

Was er sprake van illegale baanbenutting in de kleine uurtjes?

Leef u uit.

Inzenden voor: 12 maart 2025