



Nr. 30 d.d. 30 juli 2025

Regenbogen,

Je hebt ze in alle maten...



Hier boven de Michaelkerk in De Bilt.

Enige tijd geleden werd ik in een discussie getrokken die niet de mijne is.

De discussie over de LTBH etc. gemeenschap.

Hoe ik daarin verzeild raakte weet ik niet meer.

Soms lopen zaken onverwacht in een richting die niet de jouwe is.

Je ziet dat op meer vlakken.

Ik ben bijvoorbeeld halverwege de Koran afgehaakt maar voer soms discussies met "witte Islam aanhangers". Nooit één vers gelezen...tja....

Even terug over het LHBT etc.-verhaal, de stelling werd plotseling betrokken op onze (als ik zo vrij mag zijn) leeftijdscategorie/generatie/golfers. Het leek een dodelijke mix van kwalijke ingrediënten.

Wij blijken de grote ontkenners....in de ogen van de veel jongere, niet ontkenners. Levenservaring is wellicht de key..Ik weet het ook niet.

Gelukkig wist ik mij uit deze netelige situatie te redden.

Hoe?

Door te zeggen dat wij eind juli een **Regenboog**wedstrijd spelen op de golfclub.

Dat redde "ons" aanzien.

Wist mijn tegenstrever veel?!? Haha!

Maar nu ter zake!

In het kader van wat dacht jezelf?

De volgende opmerking.

Als u na de wedstrijdindeling ontvangen te hebben, tot de conclusie komt dat u helaas verhinderd bent, dan vinden wij het fijn om dat te weten. So far so good.

Echter, wij gaan de indeling, normaal gesproken, niet meer aanpassen.

Dus hierbij het verzoek om zelf tenminste één van uw flightgenoten te informeren dat u niet aan de start verschijnt.

Want wij kunnen op het laatste moment niet altijd een nieuwe indeling maken en zitten ook niet te wachten op het informeren van uw flightgenoten omdat u niet komt.

Doe dat daarom zelf s.v.p.

- Ook verzoeken wij een eventuele gereserveerde buggy terug te geven en dat even via de receptie te doen.

Dus graag in het vervolg een berichtje naar de wedstrijdleiding :

Een concept:

Beste wedstrijdleiding, woensdag ben ik verhinderd.

Ik heb mijn flightgenoten geïnformeerd.

Ideetje?

Het is voor ons fijn als dat in het vervolg zo loopt.

Dan de echte Regenboogwedstrijd:

Had u uw huiswerk vooraf gedaan.

Heeft u onderweg toch andere keuzes gemaakt?

Of leunde u op het huiswerk van uw flightgenoten. Dat schijnt ook te gebeuren...

Het maakt niet uit. Het is een leuke wedstrijd.

Ook deze wedstrijd krijgt een winnaar.

En dat werd **Cees van Dijck** die ondanks 2 nullen toch 40 punten bij elkaar wist te golfen. Goed voor een fles wijn!

De nummer 2 was gevlogen maar met 39 punten was Otto Maitimu knap tweede.

De nummer 3 werd na cardmatching Hans Ouwehand met 38 punten Goed voor een balletje. In totaal waren er 5 personen met 38 punten!



Er werd overall goed gescoord.

21 deelnemers scoorden 33 of meer SF.

Er verschenen 54 deelnemers aan de start.

Totaal noteerden we 3 Eagles en 20 Birdies

Ook dat laat zien dat er prima gespeeld is.

EEN PUNT VAN ZORG!

De voortgang in de baan!

Dan toch maar weer die oproep!

Laat de flight achter u door als u te lang aan het zoeken bent!

Ziet u de flight voor u niet meer dan kunt u niet anders dan de flight achter u doorlaten.

Ik ga de flight niet noemen maar ik neem aan dat de heren wel weten om wie het gaat. Uiteindelijk was hun snelheid (of het gebrek daaraan) de reden dat de wedstrijd 45 minuten te lang duurde. Dat is niet de bedoeling!

LAAT DUS MENSEN DOOR ALS U AAN HET ZOEKEN BENT!

LAAT FLIGHTS DOOR ALS U NIET IN STAAT BENT AANSLUITING MET DE FLIGHT VOOR U TE HOUDEN.



Uw scribent aan het werk